

Fredag 28 juni 2013

Tiden rinner iväg. De senaste dagarna har präglats av Midsommar och mitt volontärarbete på förskolan i Ersnäs, de stunder jag hade chansen att dela på bloggen i Kuriren, som jag inbjuder Dig att läsa om Du inte redan har gjort det:

<http://www.kuriren.nu/bloggar/bloggare.ssp?blogg=6870052>. Jag kommer fortfarande att publicera en artikel varje vecka fram till dess jag återvänder till Frankrike.



I förskolan lite praktik/ lärande, och framförallt en hel del skratt. Barnen, något blyga vid min ankomst, har snabbt accepterat mig bland dem. De har svårt att förstå att jag talar praktiskt taget ingen svenska, så det var verkligen en utmaning för att kommunicera (jag vet inte hur många gånger jag var tvungen att säga "förlåt, jag förstår inte") men det var även en bra övning för att lära sig det svenska språket (och även teckenspråk!).

Verben: "äta, leka, komma, tvätta, sova, städa, vänta, cykla, och

framför allt springa" var inga hemligheter för mig. Och barnen, kanske de kommer ihåg hur man räknar till 10, eller kanske namnet på ett djur eller grönsak på franska....

Vi firade midsommar i förväg (därför fick jag rättigheter att fira Midsommar en gång till), och fyra födelsedagar: tillfälle att dansa på den berömda låten "små grodorna" samt lyssna på några svenska rim. Jag blev bortskämd med presenter: en svensk flagga, en osthyvel (som varje svensk värdig namnet har i sitt hem), choklad och många teckningar.

Jag vill framföra ett stort tack till Ersnäs förskolans arbetslag och alla små barn för deras energi (och vilken energi!!), samt ett gott humör. Jag skulle ha velat stanna kvar längre, men nu börjar sommarlovet, samt andra aktiviteter som kallar på mig.

Mickael Dangin

