



ALVIKS IDROTTSKLUBB  
Alviksvägen 132, Alvik  
975 93 LULEÅ  
Telefon 0920 - 803 20  
Telefax: 0920 - 803 22

---

# HISTORIK

---

Den 14 maj 1933 samlades ett gäng entusiaster hos Pell-Albin Nilsson i Alvik. Man beslutar där att bilda en idrottsförening. Det hade vid den här tiden länge pågått idrottsverksamhet i Alvik, fastän då inte i organiserad form. Namnet, enades man om, skulle vara Alviks Idrottsklubb. Bland ledamöterna i den första styrelsen återfanns Karin Lindström. En kvinna fick alltså plats i den första styrelsen, vilket var mycket ovanligt vid den här tidpunkten.

Den nyvalda styrelsen fick genast i uppdrag att söka inträde i Norrbottens Fotbollsförbund, detta för att kunna delta i seriespel redan säsongen 1933-34. Man spelade ju som bekant höst-vår på den tiden. Den 6 mars 1934 inregistrerades Alviks IK som medlem i Svenska Riksidrottsförbundet. Det här har också sedan kommit att bli AIK:s officiella födelsedatum.

Till idrottsplats inhyrdes den s.k. Siggan av Hjort-Albin Nilsson. Den fotbollsplanen går nog till historien som en av de allra märkligaste. Siggan var en skogsinäga som lutade kraftigt i planens längdriktning, samtidigt som det fanns ett krön på planens mitt. Detta gjorde att lagets målvakt, om han var kortväxt, hade problem med att se hela sin kollega på andra sidan. Det behöver väl knappast påpekas hur viktigt det var med sidbyte i halvlek under den här perioden. Det här medförde att de tidigaste upplagorna av AIK:s fotbollslag gick under smeknamnet "Alpjägarna".

På ett av klubbens första medlemsmöten beslöts att inkorporera Ale i klubbens verksamhet, då ett antal spelare från grannbyn inregistrerades i AIK. Det här mötet avslutades med "den fasta föresatsen att nå målet allsvenskt spel i fotboll". Föga anade man väl då, att den här tuffa målsättningen skulle gå i uppfyllelse under klubbens 50:e och 68 verksamhetsår. Ännu mindre anade man väl, att det då skulle röra sig om damfotboll som var ett totalt okänt begrepp på 30-talet.

Fotboll är den sport som har löpt som en röd tråd genom klubbens historia och är också den enda verksamhet som bedrivs idag. Damlaget spelar i division 1 och herrlaget i Division 4. Klubben har idag ca 900 medlemmar och är den största idrottsföreningen i södra kommundelen. Det förekommer också en god rekrytering av aktiva spelare och ledare från våra grannbyar, så upptagningsområdet sträcker sig en bra bit utanför Alviks gränser. Under de senaste åren har klubben haft varierande mellan 12-17 lag i seriespel. AIK äger idag en modern idrottsanläggning med 4 fotbollsplaner och en fin klubbstuga i anslutning till idrottsplatsen. Man äger också skidstugan på Långbergets topp. Ett populärt utflyktsmål på vårvintrarna. Man har också eget kansli med 2 heltidsanställda medarbetare.

Det har dock bedrivits andra idrotter inom AIK. Mellan 1940 och 1965 idkades en livlig friidrottsverksamhet. Där kunde vi bl a ståta med en av Sveriges bästa släggkastare, Bengt Johansson. Inom länet var han fullständigt dominerande inom alla kastgrenar utom spjut under en följd av år. Hans distriktsrekord i slägga på 58.03 står sig faktiskt ännu idag som gällande distriktsrekord.

Andra sporter som i varierande omfattning har funnits på klubbens program är cykel, orientering, handboll, bandy, gymnastik, brottning, gång, skidor och ishockey. Trots att bara fotbollen finns kvar på programmet idag ser klubbens medlemmar ljusst på framtiden.

OVE NORDLANDER